

SLOTSPEECH VC HO 2012

Hallo leiding,

Ga gerust even zitten.

Ik begin met jullie te danken. Het is een stevig jaar geweest voor scouts en gidsen, waarin jullie hebben getoond wat een sterke leiding jullie zijn:

door aan de slag te gaan met het thema armoede.

Door er met z'n 12 000 elke week te staan voor de 63 000 leden, en jullie schouders onder het meest fantastische bosspel of stadsspel te steken.

Door bewust te kiezen om er elke week samen in te vliegen, zelfs na een stevige fuif, of als het regent dat het giet.

Door samen met ouders en oud-leiding het tentenkamp na een overstroming te verplaatsen.

Door na een sterfgeval in de groep een warme steun te zijn voor elkaar.

Kortom, door samen plezier, maar ook verdriet te delen.

Jullie hebben bewezen dat scouting meer is dan spelletjes spelen en in de modder rollen. Jullie hebben aangetoond welke dynamiek er binnen scouting ontstaat tussen leiding onderling, tussen leiding en leden, tussen leiding en ouders.

Het is dààr waar de meerwaarde van scouting zit: niet zozeer in de pret van het spel, wel in wat achter dat spelplezier schuilt. En het is dàt wat in donkere dagen voor licht zorgt. Weten dat je niet alleen bent; dat iedereen, van ver of dichtbij, doet wat moet. Samenwerken, goed omgaan met elkaar, solidair zijn en indien nodig troost vinden bij elkaar.

Jullie hebben getoond dat ons spel niet luchtledigs is, en dat jullie kostbare vrije tijd niet vrijblijvend besteed wordt. Zo lieten jullie aan de wereld zien hoeveel energie en kracht er uitgaan van scouting.

Waar ik het meeste fier op ben is de vanzelfsprekendheid waarmee jullie alles gewoon doen. Bedankt daarvoor!

En het is die vanzelfsprekendheid die ik wil triggeren. Ik hoop jullie bewust te maken van de impact die je als individu of scoutsgroep hebt op de maatschappij.

Wat heb je het voorbije jaar in de actualiteit gezien en gehoord waarbij het engagement van één iemand of een kleine groep mensen het verschil maakte?

Ikzelf was verbaasd over de impact van het afstudeerproject van Sofie Peeters. Ze maakte een clip over seksisme in de straten van Brussel. De commotie errond is nog steeds bezig, zodat de 'bikini-babe-special' nu van de HUMO-site is

weggehaald. Sofie heeft hier in haar eentje een maatschappelijk debat op gang gebracht. En mijzelf op die manier aan het denken gezet.

Toen ik in de stad een man een seksistische opmerking hoorde maken tegen een vrouw, ben ik niet tussengekomen.

Maar nadien thuis had ik spijt dat ik dit had genegeerd. Toen later een handvol jongens een groep joden beledigde, ben ik wel tussenbeide gekomen. Zonder resultaat geef ik toe, maar ik heb tenminste geprobeerd.

Mensen kunnen het verschil maken. Wij, ik, jullie.

Ik ben overtuigd dat je als leiding volop bezig bent met impact hebben de dynamiek in je groep. Je komt op voor een welp die gepest wordt, je helpt medeleiding die in de put zit, je motiveert leden om iets voor het goede doel te doen. Je staat en gaat er voor elkaar.

En het verhaal gaat verder: scouting is òòk je inzetten voor de samenleving. Scouts en gidsen kunnen het verschil maken; tot ver buiten scouting. Het jaarthema engagement kan daar een mooie prikkel voor zijn.

Je inzetten in groep, door het jaarthema te gebruiken om een actie op poten te zetten voor veilige fietsverkeer rond de scholen in je buurt. Door aandacht te hebben voor zowel de harde roepers als de stillen naturen onder je welpen, omdat je weet dat ze beide even kwetsbaar zijn. Door een pest-actieplan op te zetten, waarbij kinderen leren hoe ze kunnen opkomen voor elkaar. Door een jinkamp te organiseren samen met Kroatische scouts, in plaats van op een Kroatisch strand.

Maar ook als individu. Niet alleen als je in uniform bent, maar op elk moment van de dag. Door in situaties op straat niet te kiezen voor "negeren", maar voor "toekijken" als getuige, of beter nog door "tussen te komen". Door niet te vergeten dat je scout bent als je botst op een onaanvaardbare situatie.

Ik verwacht geen helden. Je hoeft jezelf niet in brand te steken om een Arabische Lente te ontketenen. In de bus opstaan als er een oude man een plaats zoekt is al prima. Een campagne rond alcoholmisbruik *liken* op Facebook. Of nog sterker: een vriend in school overtuigen van niet meer achter het stuur te stappen als hij gedronken heeft. En dat met dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee jullie aan de wereld laten zien hoe jullie met elkaar omgaan.

Tot slot: Ik ben ontzettend fier op jullie, hoe jullie het spel van scouting spelen, tijdens elk spelletje tikkertje, op donkere momenten én tijdens jullie inzet voor de maatschappij. Fier omdat ik scout mag zijn, samen met jullie allemaal.

Werken aan gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld? Gewoon **doen!**