

Jaarlied: "Scoutmoedig"

Tekst: Dorien Van den Broeck, Geoffrey Debondt, Joke Van der Maelen, Merel Wulteputte & Esther Sevens (Showploeg 2019)

Melodie: Geoffrey Debondt

Arrangement: Wouter Vander Veken

Strofe 1:

Trek je scoutshemd aan
We kiezen voor het avontuur
En tonen wie we zijn
Aan elke ouder, ied're buur

Quiz of bekentocht
Elke week een nieuw verhaal
Ga je op je bek
Vallen doen we allemaal

Want op de top van d'hoogste berg
Kan je het uitzicht beter zien

Refrein:

**Scouts is lukken
ook mislukken
Dan plots vallen
en weer door**

**Durven springen
luidkeels zingen
Gaan de uitdaging aan**

**Want er is veel meer in het leven
Durf een risico te nemen
Kies scoutmoedig, kies bewust
En je zal sterk staan**

Strofe 2:

Met de boot of trein
Onderweg met veel kabaal
Op verkenning gaan
In een onbekende taal

Sluipspel in het bos
Op overwinningen belust
Zet je zaklamp uit
De sterren stellen ons gerust

Want op het klimrek van het leven
Durf ik me voluit te geven

Refrein:

**Scouts is lukken
ook mislukken
Dan plots vallen
en weer door**

**Durven springen
luidkeels zingen
Gaan de uitdaging aan**

**Want er is veel meer in het leven
Durf een risico te nemen
Kies scoutmoedig, kies bewust
En je zal sterk staan**

Rap:

Bikke bikke bik
Hap hap hap
Vandaag geen soep
Maar wel 'ne' (w)rap

Bovenstebuiten - onderstebinnen
Wat maakt het uit of we winnen?
Doe een bosspel op de straat
Zodat je je comfortzone verlaat

Mijn marshmallow, die is verbrand
Gelukkig maar aan ene kant!

Springen door de plassen
Je moet je echt niet wassen
Heb je een blauwe plek?
Of is 't een schildervlek

Schipper, 'k wil niet overvaren
Nee is nee!
"Hey jij!", wilde gij met mij?

#ikkanda

Of nie of wel of nie
Want in de zee daar zitten haaien
en die bijten je...

Bluub!

Refrein

Refrein (a cappella)